

Nieuwsbrief

Stichting Baobab Kids

Oktober November December 2024



Daycare

In augustus was het weer zover, nadat 40 kinderen in juli het project hadden verlaten was er ruimte voor 40 nieuwe kinderen. Zij zijn aangedragen door de local comittee leden. Zij krijgen van ons te horen hoeveel kinderen er uit 1 gebied mogen komen. Dan kijken zij welk gezin er het meeste hulp nodig heeft en of het kind voldoet aan de leeftijdseis van 5 jaar. Nadat de keuzes gemaakt zijn welke kinderen naar de daycare mogen komen, worden de woonhuizen door ons bezocht. Alle aanmeldingen werden goed gekeurd. Op 16 september kwamen alle kinderen naar het project. Sommige kinderen vonden het erg moeilijk en moesten huilen of plasten in hun broek, anderen wilden weg lopen. Na een week was dit zo goed als over. Nu, bijna vier maanden later, zien we een groot verschil, ze hebben al veel dingen geleerd met letters, nummers, kleuren, creatieve activiteiten en van het dagelijks een verhaal voorlezen genieten ze duidelijk. Er is ook een verschil te zien hoe de kinderen er nu uitzien. De meesten kinderen maken een gezonde indruk, door de maaltijden die ze hier krijgen en de eventuele medische ondersteuning bij de lichamelijke problemen die de kinderen ondervinden, zoals huidandoeningen.

Daycare	1
Revalidatie centrum	2
Uitreiking kerstpakketten	2
Kliniek	2
Bezoek uit Nederland	3
Donatie kleding etc.	3
Oogstdankdag	4
Klimaatverandering	4
Situatie in Malawi	5
Klimtoestel	5
Tot slot	5



Revalidatie centrum

Het revalidatiecentrum draait goed, we hebben momenteel ruim 80 kinderen die naar het project komen. Mensen zijn erg blij en dankbaar om hier te komen, ze worden met open armen ontvangen door de medewerkers en het voelt als thuis komen. Dat wordt vaak door de moeders zo gezegd. De kinderen genieten zichtbaar, uiteraard kan je dat niet bij elk kindje goed zien, maar bij de meesten wel. Een tijdje geleden was ik bij mijn oude werkplek, een revalidatie centrum, en dan zie ik dat onze service erg goed is: de kinderen krijgen pap (likunipala), transportgeld om naar ons toe te komen en elke maand een hygiëne pakket dat uiteraard zeer belangrijk is. Dan mag ik wel terecht zeggen dat we het goed doen.



Uitreiking kerstpakketten

In december, door financiële ondersteuning van diverse mensen uit Nederland, waren wij in de gelegenheid om aan alle families die betrokken zijn bij het project een pakket met 25 kg mais te geven en wat kleine boodschappen, in totaal hebben we 128 families blij gemaakt. Een groot dank je wel naar alle mensen die mee geholpen om dit kerstpakket te realiseren. Vele mensen eten op dit moment maar 1 of 2 keer per dag.



Kliniek

De kliniek draait op volle toeren, twee maanden was het wat rustiger, maar de laatste drie maanden van het jaar hadden we bijna elke kliniek ruim 160/170 patiënten. De diverse klachten: hoge bloeddruk, verschillende huidandoeningen, verkoudheden in verschillende verschijningen en diarree bij kinderen. Omdat ik zelf nu in de overgang zit merk ik pas hoeveel nare klachten dit met zich meebrengt. Veel vrouwen van rondom de 50 denken dat ze allerlei ziektes hebben die dus simpelweg bij de overgang horen. De meesten zijn opgelucht als je het ze vertelt, maar ook triest om te merken dat de overgang in Nederland een veel besproken onderwerp is en hier eigenlijk niemand ervan weet in de dorpen. In oktober kwam onze goede vriendin Liz naar Malawi. Zij sponsort al jaren de kliniek, dankzij haar kunnen we het blijven draaien anders zou dit niet meer mogelijk zijn. De medicatie is erg duur geworden het laatste jaar dus we zijn blij dat we dit door kunnen laten gaan. De overheidsziekenhuizen hebben nog steeds nauwelijks medicatie. Veel mensen worden met alleen paracetamol naar huis gestuurd. Treurig en gevaarlijk uiteraard. Mensen moeten de medicatie zelf kopen en dat lukt ze niet omdat ze daar geen geld voor hebben. Buiten de kliniek om komen er nog met enige regelmaat mensen aan de deur voor hulp. Ze zijn dan naar het overheidsziekenhuis geweest maar kregen geen medicatie, dus ze hopen het bij ons te kunnen krijgen. Meestal kunnen we ze wel helpen omdat het basis medicatie is.



Goede vriendin Liz

Bezoek uit Nederland

In augustus kregen wij bezoek van vrienden uit Nederland. Erg fijn om hen weer te zien hier in Malawi. Zij hadden in Nederland knuffels kunnen inzamelen via een actie van de Lidl en daardoor kon de familie aan alle kinderen van het project, zowel daycare als het revalidatiecentrum, knuffels uitdelen. En omdat het in de vakantie was hadden we voor thee en brood gezorgd en de kinderen van het revalidatie centrum kregen likunipala . Iedereen was hier heel erg blij mee. Dank aan alle mensen in Nederland die hun steentje hebben bij gedragen om ieder kind blij te kunnen maken met een knuffel.



Donatie kleding, speelgoed, boeken en knutselspullen

In de afgelopen maanden hebben we van Jean, een Engelse vriendin van ons, heel veel kleding, schoenen, speelgoed en boeken mogen ontvangen waar we uiteraard erg dankbaar voor zijn. Dus bij deze wil ik haar nogmaals bedanken dat ze het project op deze manier kan en wil ondersteunen.

Van vriendin Jiska, van Snoepkoets/Leukenzo kregen we spullen om mee te knutselen. Nog niet alles is bij ons, er kan nog iets vanuit NL worden meegenomen.



Oogstdankdag

In oktober was het weer zover: de Oogstdankdag die werd gehouden in de **Parochie Christus Koning**. Deze parochie bestaat uit vijf verschillende kerkgemeenschappen. Dit jaar mochten wij hier weer aan deelnemen, waar we uiteraard erg dankbaar voor zijn. Bestuurs- en familieleden hielden een kleine toespraak over ons werk in die kerken. Door deze dag hebben we van alle kerken samen het mooie bedrag gekregen van **3.340,25 euro**. Wij willen een ieder die aan ons gedoneerd heeft tijdens de oogstdankdag van harte bedanken.



Schade na de storm



Schade herstellen na de storm

Klimaatverandering

Zoals iedereen wel weet heeft de hele wereld met de klimaatsveranderingen te maken. In ons geval hebben we sinds oktober met enorme hitte te maken: veel dagen van ruim 34 graden. Dit is erg vermoeiend voor iedereen. De boeren hebben hier last van want gewassen willen niet groeien.

Het regenseizoen komt langzaam op gang, maar eigenlijk pas sinds januari 2025. Eigenlijk had het al in november moeten regenen. We hopen dat de oogst beter zal zijn dan vorig jaar.

In november hebben we te maken gehad met een klein, niet voorspeld natuurgeweld. Uit het niets begon het heel hard te waaien en te regenen. In een uur tijd werden er vele daken weggeblazen en wij kregen het dak van onze burens in de tuin, wat best even schrikken was. Een stuk muur bij het project is omgevallen en daardoor kreeg de wind vrij spel en trok zo de trampoline de lucht in. Balen, want de kinderen waren zo blij met deze trampoline, maar helaas is er niet veel van over. Gelukkig hebben we de muren in een korte tijd kunnen repareren, alleen de stroomkabels waren door het dak van de burens uit de muur van de daycare getrokken. We hebben 6 weken zonder stroom gezeten, op 31 december kwamen ze dit uiteindelijk maken, dus nu hebben we gelukkig weer stroom.



Langere periodes van warmte / hitte zijn ook een gevolg door klimaatverandering. Dan maar afkoelen in een verkoelend badje 😊

Situatie in Malawi

De situatie in Malawi is al maanden slecht op verschillende gebieden. Het valt niet mee om positief te blijven maar verbazingwekkend blijven mensen toch wel lachen en grappen maken ondanks de zeer slechte situatie waar velen zich bevinden. Wat zijn zaken die er niet goed gaan: de mais die schreeuwend duur is omdat de oogst niet goed was in 2024. We betalen nu 65,000 kwacha tot 70,000 kwacha voor een zak, omgerekend 38 euro, vorige maand nog 27 euro. U begrijpt dit is niet te op te brengen voor velen. De boodschappen zijn duur, ik schrik er zelf ook elke keer weer van hoeveel we moeten betalen. De benzineprijs en -voorraad geeft ons al maanden hoofdpijn. Zo slecht is het nog nooit geweest, er is nauwelijks benzine te krijgen en wat er is daar staan veel te veel mensen voor in de rij zodat je na uren wachten nog niet kunt tanken omdat de voorraad uitgeput is.

Tot slot

We zijn een nieuw jaar ingegaan en we hopen dat dit een beter jaar mag gaan worden voor Malawi en de inwoners. Wij hopen op minder tegenslag waardoor we meer positief vooruit kunnen kijken. Ik ben blij dat we als Stichting Baobab Kids een klein lichtpuntje mogen en kunnen zijn voor velen. Ik hoop dat u ons in 2025 ook zal blijven steunen. Dit is hard nodig is, zeker omdat de maandelijkse kosten flink omhoog zijn gegaan. Een extra woord van dank voor Stichting Vrouwen voor Vrouwen in Ede, die ons jarenlang gesponsord heeft en ons nu jammer genoeg gaat loslaten om ergens anders hun goede werk voort te zetten. Ik wens u alle een mooi nieuw jaar toe.

Klimtoestel

In december hebben wij een mooi nieuw klimtoestel kunnen kopen voor de kinderen. Dit klimtoestel is gesponsord door Kees . Wij willen Kees via deze weg nogmaals bedanken voor de super mooie sponsoring, weer veel blije gezichten!



Mocht u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen, opmerkingen of ideeën hebben dan horen wij dit graag via info@baobabkids.nl. Ook kunt u ons volgen via Facebook en is meer informatie terug te vinden op onze website www.baobabkids.nl

Wilt u ons goede doel steunen? Iedere bijdrage is welkom!
Bankrekeningnummer: NL03 RABO 0160 3557 45 Rabobank t.n.v. Stichting Baobab Kids
Wilt u bij uw online aankopen ook aan ons denken door Sponsorclicks te gebruiken?
Kijk op onze website hoe u dat kunt doen.

