

## **Verantwoording van Hetty Bloem, Indlu Yethemba in Zuid Afrika**

Lieve vrouwen!

Wat een geweldige bemoediging hebben jullie ons weer gegeven met dit geweldige bedrag!!  
Ja het zullen zware tijden worden hier. We hebben er geen idee van wat ons nog te wachten staat.  
Voor nu hebben we het nog rustig.

Tjeerd en ik hebben het er net over gehad om per mei al te beginnen met ons soep project. Veel mensen zitten zonder werk en dat zien we nu al. Mensen die vragen om eten. Met de soep hopen we al een aantal gemeenschappen te kunnen helpen.

Een druppel....maar goed het is iets.

En verder is ons gebed dat God ons gereed zal maken voor de tijd die komt. Als we echt de zieken gaan krijgen en er geen plek is op een ic.....

Vanmorgen met iemand van de gemeente gesproken over een community hall, waar mensen 'opgenomen' zouden kunnen worden. Het blijkt dat de gemeente nog geen plan van aanpak heeft. Onbegrijpelijk!!!

Hoop dat met jullie alles goed gaat.

Veel liefs en Gods zegen!!!! En nogmaals, enorm enorm bedankt dat we door jullie inzet hier zo veel mensen kunnen helpen!!!!

Dikke kus voor jullie allemaal!!!

